

LANDELIJKE TRAININGSDAG NUC

Vianen, 14 November 2021

“Een huis van gebed voor alle mensen”



Hans Ponte
Emeritus predikant
Voorheen o.a. APM-director
Dutch Caribbean Union

Deel 2

Hoe nu verder?

Voorbeelden.

Hij is doof, maar hij bracht er 10 mensen mee naar de campmeeting - sommige doof en sommigen slechthorend.



87 Dopelingen

Veelal mensen, die slechthorend zijn, maar ook mensen die blind zijn en mensen met fysieke beperkingen



Ogen en Voeten

- "Hoeveel zijn er die beweren volgelingen van Christus te zijn, maar die Hem niet in waarheid volgen. Zij geven geen blijk van de sympathie en liefde van Christus door barmhartig en medelevend te zijn. Ze laten het hart van de weduwe niet zingen van vreugde; ze behandelen de vaderlozen met kilte, onverschilligheid of minachting. Job zei: *"Ik kleetde mij in gerechtigheid en deze kleetde mij, het recht was mij een mantel en een tulband. Ogen was ik voor de blinde, voeten was ik voor de lamme. Voor de behoeftigen was ik een vader, ik verdedigde de zaak van vreemdelingen.* (Job 29:5,6). Dit was een bewijs dat Job gerechtigheid had die in lijn was met de opdracht van Christus. Door Jezus kunnen mensen een geest van teder medelijden hebben met de behoeftigen en noodlijdenden. (ST 1874, June 13, 1892 "Blessed Is He that Considereth the Poor")

Vrijwilligers spelen een cruciale rol Op de Paralympische Spelen



“The Saviour mingled with men as one who desired their good. He showed His sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then He bade them, ‘Follow Me.’” —*The Ministry of Healing*, 143.



"De Verlosser begaf zich onder de mensen als iemand die voor hen het goede verlangde. Hij toonde Zijn betrokkenheid bij hen, voorzag in wat ze van node hadden en won hun vertrouwen. Daarna riep hij hen op: 'Volg Mij.'" — *The Ministry of Healing*, 143.



Mensen, die blind zijn leren anderen "zien".

Camelia, die niet kan zien, heeft een boek uit het Engels naar het Roemeens vertaald, over hoe je mensen, die niet kunnen horen, beter kunt begrijpen!



Er is meer dan de kansel!
Word ergens vrijwilliger



Mogelijkheden in Nederland JUIST NU



Kennismaking met Doventaal 6 x (Zaterdagavond 18.30 uur) NPO3



Kennismaking met Doventaal 6 x (Zaterdagavond 18.30 uur) NPO3



Kennismaking met Doventaal 6 x (Zaterdagavond 18.30 uur) NPO3



lets voor jouw kerk?







Enorme uitdaging

- 15% van de wereld of ongeveer 1 miljard personen leeft met een beperking.
- 70 miljoen mensen, die doof zijn, leven zonder de christelijke hoop!
- 39 miljoen in de wereld zijn mensen, die blind zijn
- 13 miljoen kinderen zijn wees en leven zonder beide ouders
- Ten minste 425 miljoen mensen leven met een of andere identificeerbare psychische aandoening.

Onze grootste uitdaging ligt binnen de kerk

- De perceptie dat de 'behoefte' van mensen met een beperking kunnen worden opgelost met een sociale instantie of met een soort medische behandeling.
- We realiseren ons niet dat mensen met beperkingen een enorm ZENDINGSVELD vormen.
- We realiseren ons niet dat mensen met beperkingen een enorm potentieel hebben voor de verkondiging → APM in elke gemeente / churchplant.

Vriendschap & Inclusiviteit

- De vriendschap en inclusie in de plaatselijke kerk is de grootste hulpbron voor mensen met een beperking. De mogelijkheden om samen dingen op te pakken zijn legio.
- Om daar te komen, hebben we de steun nodig van **de plaatselijke kerkgemeente(n)**, de distrikten en de unie. (Training en ondersteuning)TED/ GC (Internationale ideeën)

Mensen met een beperking reageren...

- **1.** "Zo weinig mensen begrijpen psychische aandoeningen en er is zoveel stigma rond psychische problemen.
- Ik wil APM-leiders vragen of u ook 'verantwoordelijk' voor het werken met psychische aandoeningen.
- Ik vraag u niet om me te helpen, ik vraag of ik u kan helpen.
- **2.** Een moeder van een kind met het Syndroom van Down en een ander kind met het Syndroom van Asperger, vertelde dat ze weliswaar gelooft in de leerstellingen van de kerk, maar dat ze niet meer naar de kerk kan.
- Ze schreef: "Met het kerkbestuur, commissies etc. APM-leiders, "ALSJEBLIFT" kunt u benadrukken om de deuren niet dicht te laten gaan voor mensen, die 'anders' zijn en die contact zoeken."

We onderwijzen niet alleen. . . We leren ook. . . van hen!

“Blessed Assurance
Jesus is mine.”

“This is my song . . . This is my
story”



Spreekwoorden 31:8

- "Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute."
- "Kom op voor hen die niet voor zichzelf kunnen spreken, voor de rechten van allen die 'behoefstig' zijn."

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten

Doen zoals Jezus (Filippenzen 2:1-4)

- Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, ² maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

Doen zoals Jezus (Filippenzen 2:1-4)

- ³ Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. ⁴ Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
- Doe niets uit egoïstische ambitie of ijdele verwaandheid. Integendeel, waardeer in nederigheid anderen boven jezelf, niet kijkend naar je eigen belangen, maar ieder van jullie naar de belangen van de anderen." (NIV)

Doen zoals Jezus (Filippenzen 2:1-4)

- ⁵ Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

De bank



De bank Idee voor ...?



T-Mobile NL 01:29 28%

Nancy van den Berg
25 okt. · 🌐

Mooie tip voor onze scholen... 🥰🥰🥰...
Een moeder was bij de school van haar zoon, en ze zag een fel gekleurde bank in de speeltuin. Ze vroeg aan haar zoon of dit de enige plek was om te zitten... Hij zei: ' Nee, dat is de bank voor vrienden. Als iemand eenzaam is of geen speel kameraatje kan vinden, en je daar gaat opzitten, komen andere kinderen vragen om met hun te spelen spelen.'
De moeder vond ze dit geweldig, en vroeg aan de zoon of hij het zelf heeft gebruikt?
Hij zei: ' Ja aan het begin van het nieuwe schooljaar toen ik hier nieuw was. Ik zat daar en een andere jongen kwam me vragen om met hem te spelen. Hier werd ik blij van. En nu als ik daar iemand zie zitten, vraag ik ze om met mij spelen ''
Wat een geweldig idee over wederzijdse vriendelijkheid en dit in alle scholen te gebruiken...

🏠 +9 👤 +9 🔔 +9 ☰

Onze grootste uitdaging ligt binnen de kerk

- De perceptie dat de 'behoefte' van mensen met een beperking kunnen worden opgelost met een sociale instantie of met een soort medische behandeling.
- We realiseren ons niet dat mensen met beperkingen een enorm ZENDINGSVELD vormen.
- We realiseren ons niet dat mensen met beperkingen een enorm potentieel hebben voor de verkondiging → APM in elke gemeente / churchplant.

Hoe nu verder? In elke kerk? Vragen? 'Uitnodigingen'?

- Om in contact te komen met Hans Ponte
- hansponte@gmail.com
- WhatsApp 06 39 13 65 82
 - N.B. Alleen voor vragen etc. Dus niet voor 'Gezegende Sabbat' etc. dan loopt mijn oude Smartphone snel vol!
'Sorry'!